

De wolf op Twickel

Door ROB BLOEMENDAL

Kasteel OBJECT

Kasteel Twickel herbergt duizenden voorwerpen. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar wel met een eigen verhaal. Zoals objectnummer Z00774: een wolf.

De wolf is terug op de landgoederen van de stichting. Op de Veluwe ligt een nieuw territorium aan de rand van Hof te Dieren en in de Gelderse Waard stond een collega al eens oog in oog met het prachtige beest. Ja, zelfs bij Beckum hebben ze al wat schapen te pakken genomen. Niemand heeft het gezien maar DNA-onderzoek bracht de schuldige aan het licht. Het lijkt een kwestie van tijd voordat een roedel zich rond de Deldener Es en Breeriet vestigt en een nieuwe orde afdwingt. Zullen ze het jachtbeheer op reeën overbodig maken? Worden ze een extra attractie bij het Vlonderpad, in ons eigen Serengeti? Of worden ze juist de *Schrik van het Schijvenveld*?

Maar de wolf was al op Twickel. Gevild, geprepareerd en met vilt gevoerd ligt er al ruim 100 jaar eentje in de grote houten 'Russische Bontkist' in het kasteel. Wie deze kist opent, wordt misselijk van de zware chemische lucht van de mottenballen en ontdekt een bonte menagerie verwerkt tot plaid, kleding en jas: vossen, bruine beren, een ijsbeer, nertsen en dus een wolf. En nog wat harige vachten die we niet kunnen thuisbrengen.

De meeste van deze exotische bontkleden zijn lang geleden gekocht bij de firma E.M. Grunwaldt in Sint Petersburg, ooit de hoofdstad van het Russische keizerrijk. De tweekoppige Russische adelaar is keurig in het label geborduurd en ook het adres 'Nesvki-prospekt 22' is vermeld. Dit was ook toen al een van de meest prestigieuze lanen van de wereld. Met haar paleizen,



kerken en uiteraard luxe winkels speelt de laan een belangrijke rol in de klassieke literatuur. Tsjechov schreef erover, Dostojewski ligt er begraven en Fabergé verkocht er zijn gouden eieren.

Baron Rodolphe van Heeckeren (1858-1936) komt het meest in aanmerking als degene die de wolfs- en berenkleden heeft verworven. Indrukwekkend voor op de vloer bij de haard in het kasteel of als warme plaid in één van de rijtuigen. Misschien wel om te gebruiken in de 'Russische parkwagen' op weg naar Goor, dat is een rit van ongeveer elf *werst*, terwijl de troep hongerige wolven almaar dichterbij komt... (vrij naar drs. P.).

