



Welkom op Landgoed Zuylestein

Landgoed Zuylestein stamt uit de veertiende eeuw en is in 1630 aangekocht door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau als jachtslot en in 1640 door hem geschonken aan zijn bastaardzoon Fredrik van Nassau.

Bij aankomst via de Rijksstraatweg tussen Leersum en Amerongen betreedt u een historisch park dat uniek is in Nederland door haar geheel intact gebleven Renaissance stijl. Het landgoed met een totaal oppervlak van 136 ha is door vererving 400 jaar in familie bezit gebleven.

Aan de hand van een gravure van Daniël Stoopendaal uit 1710 geven wij beknopte informatie bij uw wandeling, binnen het ommuurde gedeelte van Landgoed Zuylestein.



U bent binnengekomen bij de oranjerie, ook wel Speelhuis genoemd zie 1.

1 Oranjerie. Daterend uit de laat zeventiende eeuw. In de zomermaanden werd de oranjerie aanvankelijk als speelhuis gebruikt. In de koude wintermaanden werden hierin de vorstgevoelige planten gezet.

2 Moestuin. De historische prent van Stoopendaal laat zien hoe de moestuin er aan het begin van de achttiende eeuw uitzag. De brede padenstructuur in de juiste verhouding waarop met hoog bezoek werd gewandeld, kleine fruitbomen, Naantjes genaamd, waar je makkelijk van kon plukken en platte bakken om het seizoen te kunnen verlengen. Alle historische elementen zijn en worden in ere hersteld. In de moestuin werken we op biologische wijze. De groenten, kruiden en fruit zijn op vrijdag van 10.00-16.00 in de winkel te koop. U loopt langs de visvijvers, en de nog tot boomgaard te restaureren Agterste Tuin **3** naar de deels 17^e-eeuws dubbele haag **4** die de binnentuin afschermt van de visvijver ook Grand Canal **7** genaamd.

De gehele binnentuin is aan drie zijden ommuurd en voorzien van prachtige smeedijzeren hekken en drie unieke muurbanken, zitnissen waarin men zich kon terugtrekken om uit te rusten of een privégesprek te voeren.

5 Poortgebouw. Dit gebouw is rond 1635 door Fredrik Hendrik gebouwd en gaf toegang tot de voorburcht en kasteel omzoomd door paardenstallen en koetshuis. Door het hek in de binnentuin ziet u in tuin op het voormalige voorplein die op aanvraag is te bezoeken. Aan de noordoostzijde van de voorburcht, ziet u een vijver en een grasveld waar vroeger het kasteel heeft gestaan.

6 Middeleeuwse ridderhofstad Zuylestein (p= nieuw landhuis (privéterrein)). De geschiedenis van Zuylestein begint met een vermelding in het bisschoppelijke leenregister omstreeks 1381-1383. Jan van Zuylen is dan eigenaar van het versterkte stenen huys. "thuys mit sinre Sulensteyne dat gheleghen is in den kerspel Ameronghen ten Nederencghe. De de buurt van Nijmegen/Kleef heeft Sticht. In 1630 koopt Frederik gulden. Het imposante gebouw, tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardement, uitgevoerd op 24 commandant Martin Kohlroser te 1983 lieten de ouders van de noorden van het verwoeste kasteel, bouwen in neoclassicistische stijl.



het versterkte stenen huys. "thuys mit sinre Sulensteyne dat gheleghen is in den kerspel familie van Zuylen, oorspronkelijk een geslacht uit een vooraanstaande plaats ingenomen in het Hendrik de ridderhofstad Zuylestein voor 35.000 met zijn opvallende uivormige toren, werd helaas verwoest door geallieerde vliegtuigen. Het en 25 maart 1945, was bedoeld om SS-treffen. Hij bleek afwezig te zijn. Tussen 1981 en huidige eigenaresse Jemima de Brauwere ten dat in 1953 was opgeruimd, een nieuw landhuis

Elders op het landgoed vindt u:

7 Grand Canal Een van de visvijvers voor de karper teelt.

Na het rampjaar 1672 kwam het landgoed in bezit van Willem van Nassau Zuylestein. Willem liet de tuin omgeven door muren en brede nissen met banken. Het speelhuis/oranjerie werd gebouwd en aan de zuidwestzijde werd de tuin afgesloten door een dubbele boomhaag **6** en een Grand Canal.

8 Sterrenbos en overig bospercelen

Enkele jaren na de aankoop in 1631 van het landgoed door Prins Frederik Hendrik liet hij ten noordoosten en zuidoosten van het kasteel sterrenbossen en rechthoekige bospercelen aanplanten.

9 Portierswoning - Restaurant Il Sogno – Zuylestein.

De in neorenaissancestijl gebouwde portierswoning dateert uit 1895 en is een ontwerp van architect Pierre Cuypers. Naast dit rijksmonument staat een monumentaal inrijhek. Boven het dubbele smeedijzeren traliehek is een bovenstuk met de monogrammen van Godard John George Charles graaf Aldenburg Bentinck en zijn echtgenote Augustine Wilhelmina Louise Adrienne gravin van Bylandt, van Kasteel Amerongen hadden Zuylestein ook in eigendom. In de portierswoning en op het terras trakteren Jorg en Carolien van Il Sogno u graag op gerechten met ingrediënten uit de moestuin.

10 Ridderhofstad Waayestein (te bereiken via het pad langs het Grand Canal en de Zuwe)

In 1696 kwam de naastgelegen ridderhofstad Waayestein, waarvan de historie teruggaat tot in de late veertiende eeuw, in eigendom van de kasteelheer van Zuylestein. Wayenstein werd in 1730 gesloopt. De zeer oude puntschuur van middeleeuwsw origine en de monumentale boerderij zijn de afgelopen jaren duurzaam gerestaureerd en is nu na meer dan 20 jaar weer bewoond.

Vrijwilligers

Bent u na uw wandeling enthousiast geworden en denkt u: 'Hier zou ik best vrijwilligerswerk willen doen', neem dan contact op met een van de medewerkers of bezoek onze website. www.landgoed-zuylestein.nl of mail naar info@landgoed-zuylestein.nl U kunt ons ook vinden op twitter en facebook voor de meest recente informatie.

Ambitie eigenaresse en toekomst

In 2011 werd Jemima de Brauwere ongedeelde eigenaresse. Haar ambitie is de 400 jarige voorgeschiedenis van verbondenheid van haar voorouders en familie met Zuylestein en Waayestein te continueren. Zij werkt aan een eigentijds duurzaam en ecologisch beheerd landgoed dat midden in de maatschappij staat.

Hartelijk dank voor uw bezoek en Vergeet u niet dit informatieblad terug te zetten!